

Εγώ στα καρναβάλια δεν ντύνομαι. Δε μου γουστάρει γενικά το σκηνικό με το δέθεν ξέφρενο κέφι. Το καλό καρναβάλι - έτσι όπως το ζουν εκείνοι που ξέρουν- περιλαμβάνει θέαμα, ποτό, σεξ, ποτό, χορό, παρέλαση, ποτό, χορό, σεξ, ποτό, «τσιγάρα», κι άλλο ποτό κι άλλο σεξ. Με τη σειρά που τα διαβάσατε. Αν οι επιλογές μου (για διάφορους λόγους) περιορίζονται στο χορός-παρέλαση, ευχαριστώ δε θα πάρω. Τα παιδιά όμως γουστάρουν να συμμετέχουν με αυτό το δίπτυχο και ποιος είμαι εγώ που θα πω όχι! Εδώ και κάποια χρόνια (νομίζω από το 2008 και μετά) γράφω μερικούς στίχους που συνοδεύουν το πέρασμα και την αναγγελία του γκρουπ του σχολείου μας. Είπα λοιπόν μέρες που είναι να δημοσιεύσω κάποια από αυτά που έχω διασώσει στον υπολογιστή μου. Βέβαια, αυτά που έχω κρατήσει είναι μετά τη σχετική λογοκρισία, αφού προορίζονται για το σχολείο: Τάξεις και ηθική!

2008- Τα παιδιά ντυμένα Κόλαση και Παράδεισος. Οι γονείς των κοριτσιών είχαν φάει μία φρίκη με τις στολές, αλλά αφού εκείνοι το ξεπέρασαν, εγώ που έχω αγόρια θα κολλούσα:

Ληξούρι και Απόκριες
σημαίνει Καρναβάλι
και μεις πιστοί στο ραντεβού
ντυθήκαμε και πάλι.

Το θέμα είναι Ζωνιανά
μα αφού στολές δεν βρήκαμε
Κόλαση και Παράδεισος
πήγαμε και ντυθήκαμε.

Οι κοπελίτσες φόρεσαν
τα μίνι- ευκαιρία
για πασαρέλα Κυριακή
και μέσα στην πλατεία.

Τα αγόρια τα φορτώσανε
με μούσια και γενειάδες
να ιδροκοπούνε τρέχοντας
πίσω απ' τις μαινάδες.

Κόλαση και Παράδεισος
το θέμα που διαλέξανε
Θεούς, δαιμόνια, άγγελους,
όλα μαζί τα μπλέξανε.

Μα στην Ελλάδα που είμαστε,
όλα μπορούν να δέσουν
Ζαχόπουλος με Ζωνιανά

Θέμος με Μάκη, Χίο
και όλους τους να ψάχνουνε
να βρουν ένα στοιχείο,
που αθώοι αυτοί να φαίνονται
ένοχοι όλοι οι άλλοι
και μάλλον τα κατάφεραν,
να μας τα πρήξουν πάλι.

Σε DVD τα έγγραφαν
μετά το βγάξαν βόλτα
να το πουλήσουν προσπαθούν
έστω και πόρτα-πόρτα.

Οι Ζωνιανοί λουφάζανε
τέλειωσε η ιστορία
μα η φούντα εξακολουθεί
να είναι σε αφθονία.

2009- Τα αγόρια έχουν ντυθεί μάγοι και τα κορίτσια κάτι που δε θυμάμαι, σίγουρα πάντως όχι καλόγριες. Τώρα που το ξαναβλέπω, το βρίσκω λίγο πιο μικρό από την Ιλιάδα, τι διάολο, δουλειά δεν είχα κι έγγραφα βλακείες;

Ραβδάκια πήραμε όλοι μας ,
Στα χέρια τα κρατούμε
Παραγγελίες δώστε μας
Κι εμείς τις εκτελούμε!

Θέλετε πόλη όμορφη
Και όμορφα σχολεία
Ανεβασμένο τουρισμό
Μηδενική ανεργία;

Εμπιστευτείτε τα παιδιά,
Δώστε τους ευκαιρίες
Δικαιολογίες δεν χωρούν
Κι άστε τις μα...κακίες!

Μάθε παιδί μου γράμματα
Να βγεις στην ανεργία
Για να δουλεύεις μέρες δυο
Και μια βδομάδα αργία.

Απ τα καπέλα βγάζουμε
Ότι ζητάει η ψυχή σας

Και δρόμους και υποδομές
Και πάρκα και πλατείες
Τώρα που φόρα πήραμε
Και λέμε .. ιστορίες!

Με ανεβασμένα μαγικά
Όλα μπορούν να φτιάξουν,
Και της Παιδείας τα δεινά
Εύκολα να περάσουν!

Η κρίση εμάς το κέφι μας
Δεν το επηρεάζει
Το καρναβάλι και ο χορός
Στα ύψη το ανεβάζει!

Για την Παιδεία κόπτονται
Κόμματα και φορείς
Αλλά με όσα λείπουνε
Είναι να απορείς!

Νέο σχολειό στη πόλη μας
Θα ζήσουμε να δούμε
Ή μήπως τα εγγόνια μας
Τα ίδια θα σας πούνε;

Καλό το καρναβάλι μας,
Τρίκαλοι οι χοροί σας,
Μα στα παιδιά να δώσετε
Όλη την προσοχή σας!

2010 – Τα παιδιά ντύνονται Φλιντστόουνς , πρωτόγονοι άνθρωποι δηλαδή. Η στολή ήταν μάλλον εμπνευσμένη από την πλειοψηφία. Την τελευταία στροφή την έγγραψα, την έδωσα για να διαβαστεί και εννοείται πως με έγγραψαν και δεν τη διάβασαν και καλά που κάνανε, τώρα που την ξαναβλέπω!

Οι πρωτόγονοι είναι εδώ!

Τα σπίτια μας αφήσαμε,
κομπιούτερ, κινητά
τα ρόπαλα μας πήραμε
και βάλουμε προβιά.

Τομάρια για να μοιάζουμε
με όσους κοροϊδεύουν

που ψέματα αραδιάζουνε
αυτιά για να χαϊδεύουν.

Κι εσείς που δάνεια πήρατε
και όλους μας χρεώσατε
τώρα που οι ώλοι σφίξανε
βρείτε να τα πληρώσετε.

Σε αυτό το πανηγύρι σας
είμαστε εδώ και πάλι
κι ελπίζουμε να μη γελούν
με το δικό σας χάλι!

Σε φύλλα θα κοιμόμαστε
ρίζες θα μασουλάμε
δεινόσαυρους σαν βρίσκουμε
πάνω τους θα πατάμε.

Οι οικολόγοι θα χαρούν
που θα σωθεί η φύση
αφήστε πια το facebook
και αρχίστε το ..αμίσι.

2011- Ούτε και θυμάμαι τι είχαν ντυθεί τα παιδιά, νομίζω ούτε και εκείνα. Η χώρα έχει μπει στο μνημόνιο, είμαστε ζαλισμένοι από την αύξηση των ορίων ηλικίας και τις μειώσεις μισθών και τα τρία στιχάκια που σώθηκαν από εκείνη τη χρονιά, πολλά είναι.

Ο Κώστας το χε πρωτοπεί,
μα ο Γιώργος θα το κάνει
πριν να μας δώσει σύνταξη
αυτός θα μας ξεκάνει.

Δουλειά μέχρι να λιώσουμε
μας λένε οι εταίροι
τον Χάρο βλέπω να κρατά
στον πίνακα καρτέρι.

Αίθουσες στο ισόγειο,
γιατρό σε κάθε τάξη,
γιατί μπορεί ο δάσκαλος
ξάφνου να τα τινάζει.

2012- Τα παιδιά ντύθηκαν κάτι που είχε σχέση με τράπουλα. Αγόρασαν μόνο το από πάνω για οικονομία ενώ από κάτω τα αγόρια έβαλαν ότι βρήκαν. Τα κορίτσια βρήκαν ελάχιστα για να φορέσουν από κάτω, ως συνήθως.

Στιχάκια σίγουρα έγραψα, αλλά τα έχω χαμένα - τα στιχάκια, όχι γενικώς. Ή μου τα βούτηξε κανένας ανταγωνιστής για να τα μελοποιήσει ή ήταν τόσο χάλια που τα διέγραψα μόνος μου. Το δεύτερο μου κάνει λίγο πιο πιθανό.

2013 - Τα παιδιά ντύνονται ναύτες και ναυτίνες. Αφορμή στάθηκαν οι καταργήσεις δρομολογίων, η απόσυρση του «Κεφαλονιά» από τη γραμμή και η σύνδεση του νησιού με τα πλοία των Ζακυνθινών. Με το παλιότερο από αυτά (Ζάκυνθος Ι) ο Θρύλος λέει πως είχε ταξιδέψει και ο Διονύσιος Σολωμός.

Έχω κάνει ένα βήμα μπροστά: Το ποίημα είναι μελοποιημένο, στο ρυθμό του «Ένα καράβι παλιό, σαπιοκάραβο...» που έχει τραγουδήσει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Ένα καράβι παλιό και μικρούτσικο
με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές
για το νησί μας δρομολογήσανε
Ζακυνθιοί με εταιρείες ζουρλές

όταν φυσάει, που λες, μες στο πέλαγο
ο Ανδρέας Κάλβος κουνιέται τρελά
κι οι επιβάτες μες στο σαλόνι του
από τους στύλους κρατιούνται γερά.

Άντε να φύγουμε, να μας αφήσουνε
γιατί μας κούνησαν, δεν τους μπορώ
να ξενοχτίσουμε και να μεθύσουμε
αρκεί στον «Κάλβο» να μην ξαναμπώ.

Ένα καράβι γνωστό, που αγαπούσαμε
θα ξαναφέρουν δικά μας παιδιά
έτσι μας έταξαν και αν το κάνουνε
θα ξαναμπούμε στο Κεφαλονιά!

Ναύτες ντυθήκαμε για να θυμίσουμε
σε πλοιοκτήτες και εφοπλιστές
πως αγαπάμε όλοι τη θάλασσα
μα δε γουστάρουμε τις ζαβολιές!

Τελικά η δικαίωση μου θα έρθει όταν γίνω θέμα στον «Κρυμμένο Θησαυρό»
που οργανώνει το περίεργο δίδυμο Γαλανός-Κονταρίνη !